



Nelleke Spoor

1949 - 2021

Lieve dierbare mensen,

Het is wat het is.

Het leven heeft mij niet meer tijd gegeven.

Rouw niet om mij, maar koester vooral de mooie, dierbare, liefdevolle momenten, die we met elkaar gedeeld hebben.

Het leven gaat door voor jullie.

Ik wil vooral dank zeggen aan:

Mijn lief en maatje Aad,
mijn broer Wim en Cokky,
“de leukste vriendenclub” mijn DAS 6 vriendinnenclub,
“de Belgiëgroep” mijn Ardennen vrienden en vriendinnen,
de familie Spoor “Spoorfavor”, de familie van Paassen,
de TU Delft collega’s, “Onze leuke Laan”, Amerikaanse vrienden,
dansvrienden, Surinaamse vrienden, Zeeuwse vrienden, Spaanse vrienden,
de vele basketbal/DAS vrienden, de “Maroc 31-vrienden”
en alle andere bijzondere mensen, waarmee ik het leven heb mogen delen.

Vaarwel en veel liefs,

Nelleke Spoor

Noot:

Bloemen: Ik heb 7 maanden mogen genieten van alle bloemen, die ik gekregen heb tijdens mijn ziekte. Svp nu geen bloemen meer.

Geef de bloemen aan mensen, die er nog van kunnen genieten.

Kleding: Het is mijn wens, dat jullie er fleurig en kleurig uit zien.



Oostvoornelaan 10
2554 BH Den Haag (Kijkduin)

Nelleke is thuis, waar op afspraak gelegenheid is om afscheid te nemen en/of te condoleren.
I.v.m. corona graag hiervoor een afspraak maken via Jeroen Bal: 06 24263658.

De afscheidsbijeenkomst vindt in besloten kring plaats op zaterdag 18 december om 15:30 uur in crematorium Hofwijk te Delft. Door de huidige corona-omstandigheden kunnen we jullie hier helaas niet voor uitnodigen.

Het afscheid is wel rechtstreeks te volgen via www.deelherinnering.nl
Hier kun jullie ook een condoleance en herinnering plaatsen.